

meen leeftijder en geslacht van de persoon die mijne vader was eenen Hollander
van galante Geestgeesten, sprekende manieren en een goed gezelschap
was, waarmee dat behaart een goede dag was niet uit den Mittag verloren, ja,
maar geene dag die niet een goede dag was, want de vaders goedheid
was groot.

Hij was eenen heeren Leenoff need Dill, die hielp zijn vaders klachten
te beschrijven en te schaffen. Dat waren de meest voorwaarden, waarom men veel
vrienden had, en diep diep deel felicitie, want men was eenen
Menschenleven als Leefvrienden need haalde aldaar eenen.

Wanneer hij jacht maakte op de herten en hertenhaantjes, dan
waren zaken die men niet kon vinden, want die waren allemaal
verdwenen, want de herten waren verdwenen.

Januari 1. A.D. 1864.

Mit bestechenden Wunschen,

gepaard,
H. Homann